

[Γ.Α.Φ CD 10-Φάκελος 16]

RL 33-46

Ο φάκελος με τον κωδικό RL 33-46 περιέχει στρατιωτικό έγγραφο 21 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 5.5. έως 3.6.1941. Αφορά στην Κρήτη.

Σελίδα 1 (περίληψη)

Εμπροσθόφυλλο απορρήτου Ημερολογίου Πολέμου αριθ. 1 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών. Αναγράφει την ημερομηνία από 5.5. έως 3.6.1941.

Σελίδες 2-4 (περίληψη-μετάφραση)

Στρατιωτικό έγγραφο του 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών, με ημερομηνία 5.6.1941. Περιέχει σύνοψη Έκθεσης Μάχης της Ομάδας Sturm (ένισχ. 2ο Σύνταγμα Αλεξιπρωτιστών).

(μετάφραση) Αποστολή: Το 2ο Σύνταγμα Αλεξιπρωτιστών (άνευ 2ου τάγματος) ενισχυμένο από το Τάγμα Πολυβόλων 7 (άνευ ενός λόχου), από τη 2η Κινητή Πυροβολαρχία 7 και μια Α/Α Πυροβολαρχία 7 είχε ως εντολή, σε Χ ημέρες, στις Υ συν 8 ώρες, να ριχθεί στην περιοχή του Ρεθύμνου και ανατολικά αυτού και να θέσει υπό την κατοχή του την πόλη του Ρεθύμνου και το αεροδρόμιο, 8 χλμ ανατολικά τούτης, να προβεί σε επισκευές του αεροδρομίου, διατηρώντας το εν λειτουργία προς επικείμενες αεραποβάσεις.

Προτιθέμενη πραγματοποίηση: Ως προς την υλοποίηση της αποστολής σχηματιστήκαν από τον διοικητή 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών 3 Ομάδες Μάχης:

1) **Ομάδα Kroh:** επικεφαλής: επισμηναγός Kroh.

Δομή: 1ο τάγμα/ 2 (άνευ 2ου λόχου), 2ος λόχος τάγματος Πολυβόλων 7, 1η Α/Α πυροβολαρχία, 1 διμοιρία 13ου λόχου και 1 διμοιρία 14ου λόχου 2ου Συντάγματος.

Αποστολή: Η Ομάδα Kroh θα προσεδαφιστεί και από τις δύο πλευρές του αεροδρομίου, θα καταλάβει το αεροδρόμιο, θα το ανακατασκευάσει και θα το κρατήσει ανοιχτό για τις επικείμενες αποβάσεις στρατευμάτων.

2) **Ομάδα Wiedemann:** επικεφαλής: σμηναγός Wiedemann

Δομή: 3ο τάγμα/ 2, 2η Κινητή Πυροβολαρχία 7, τάγμα Ελαφρών Πολυβόλων 7, μισή πυροβολαρχία Α/Α, μια διμοιρία 13ου και 14ου λόχου/ 2.

Αποστολή: Η Ομάδα Wiedemann θα προσεδαφιστεί μεταξύ του ποταμού Πλατανιάς και του Ρεθύμνου, θα θέσει την πόλη στην κατοχή της και θα την κρατήσει από επιθέσεις του εχθρού.

3) **Ομάδα Επιτελείου Συντάγματος:** επικεφαλής: ο διοικητής Συντάγματος.

Δομή: το Επιτελείο Συντάγματος, διμοιρία Επικοινωνιών Συντάγματος, τάγμα Πολυβόλων 7, 2ος λόχος 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών, μια διμοιρία 13ου και 14ου λόχου/ 2 συγχωνεύτηκαν ως εφεδρείες Συντάγματος, υπό την αρχηγεία του διοικητή τάγματος Πολυβόλων 7 (επισμηναγός Schulz)

Αποστολή των εφεδρειών Συντάγματος: Οι εφεδρείες Συντάγματος θα προσεδαφιστούν μεταξύ Ομάδας Kroh και Wiedemann, θα δώσουν μάχη για να τεθεί ελεύθερος ο χώρος για το Επιτελείο Συντάγματος και κατόπιν εκπλήρωσης της αποστολής, θα τον θέσουν στη διάθεση του Συντάγματος, υπό την προστασία του επιτελείου Συντάγματος.

Ακολουθία αερομεταφοράς, συγχρόνως σειρά ρίψης:

1) Ομάδα Kroh

2) Ομάδα Wiedemann

3) Ομάδα Επιτελείου Συντάγματος.

Πορεία Μάχης

Εξαιτίας λανθασμένης προσεδάφισης δεν μπόρεσε η σχεδιαζόμενη πορεία να λάβει χώρα και να υλοποιηθεί η αποστολή. Από Αναφορές Μάχης των μεμονωμένων ομάδων (βλπ συνημμένο) είναι η πορεία μάχης αυτών καταφανής.

Η Ομάδα Επιτελείου Συντάγματος προσεδάφιστηκε εντελώς αποδεκατισμένη. Η διμοιρία Επικοινωνιών Συντάγματος, 8 χλμ απόσταση ανατολικά της Ομάδας Kroh. Έως σήμερα επικρατεί ακόμα ασάφεια αναφορικά με την τύχη τμημάτων του 2ου λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών, τα οποία έπρεπε δίδοντας μάχη να ελευθερώσουν την περιοχή για το Επιτελείο Συντάγματος. Το Επιτελείο Συντάγματος ρίχθηκε, επομένως, σε μια κατεχόμενη ακόμα από τον εχθρό περιοχή. Ήδη στον αέρα παρουσιάστηκαν μεγάλες απώλειες.

Ο διοικητής του Συντάγματος με περίπου 10 άνδρες αιχμαλωτίστηκε το βράδυ της 2ης ημέρας, αφότου είχε την 1η ήδη ημέρα χωριστεί από το υπόλοιπο του Επιτελείου, περικυκλωθεί από τον εχθρό και χρησιμοποιήσει όλα τα πυρομαχικά.

Κατά τη διάρκεια της μάχης δεν κατέστη εφικτό να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ των Ομάδων Kroh και Wiedemann. Δεν ήταν ως εκ τούτου μια ενιαία καθοδήγηση του Συντάγματος εφικτή. Υπήρχε απλώς, έως το τέλος, ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν επιτεύχθηκε ασύρματη σύνδεση με τη μεραρχία (Ομάδα Κέντρο). Όπως φαίνεται, στο Σύνταγμα είχε διατεθεί ένα πολύ μικρό μηχάνημα (ασύρματος στρατού αντί πομπός 80 β.) και η κατανομή συχνότητας ήταν κλειστή (η κύρια συχνότητα ήταν πολύ υψηλή).

Στο συνημμένο περιλαμβάνονται οι Αναφορές Μάχης των Ομάδων Kroh, Wiedemann, του τάγματος Πολυβόλων 7 και της Ομάδας Schirmer (2ο τάγμα/ 2 χωρίς τον 5ο και 6ο λόχο)- υπαγόμενο στο 1ο Σύνταγμα πλησίον του Ηρακλείου-. Ο 5ος και 6ος λόχος τοποθετήθηκε από το σώμα, στις 21.6.1941 στον τομέα Ομάδας Κέντρο.

Σελίδες 5-8 (μετάφραση)

Ομάδα Kroh (I./2)

Η Ομάδα Kroh αναχώρησε στις 13:30 από το αεροδρόμιο των Μεγάρων με τις παρακάτω υπαγόμενες μονάδες:

Επιτελείο, διμοιρία Επικοινωνιών

1ος, 3ος, 4ος λόχος,

1 διμοιρία 13ου λόχου,

1 διμοιρία 14ου λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπρωτιστών,

2ος λόχος τάγματος Πολυβόλων και

1 ουλαμός μοίρας Α/Α Πολυβόλων.

Η απόβαση έλαβε χώρα από τις 15:30, με την παρακάτω σειρά:

4ος λόχος, 3ος λόχος, επιτελείο και διμοιρία Επικοινωνιών,

1ος λόχος και διαμοιρασμένες μονάδες.

Ο 1ος και 3ος λόχος, το Επιτελείο και η διμοιρία Επικοινωνιών προσεδάφιστηκαν, ωστόσο, 7 χλμ μακριά, προς ανατολάς. Το έδαφος ήταν εξαιρετικά ανώμαλο και επέφερε πολυάριθμους τραυματισμούς μετά την πτώση. Ο 4ος λόχος, που είχε ως αποστολή να διεισδύσει στο αεροδρόμιο, υπέστη, εν μέρει βρισκόμενος ήδη στον αέρα, κατά την προσεδάφιση 800 μ. ανατολικά της άκρης του αεροδρομίου ισχυρότατες απώλειες. Όλοι συνολικά οι αξιωματικοί σκοτώθηκαν. Την ίδια μοίρα είχε επίσης ο 1ος λόχος. Οι υπόλοιποι των 2 αυτών λόχων παρέμειναν στο έδαφος μπροστά από τον αμπελώνα, 600 μ. ανατολικά του αεροδρομίου. Καθοδόν από τον χώρο προσεδάφισης προς τον αμπελώνα παρέταξα τον μόλις συγκεντρωμένο 3ο λόχο στο δρόμο, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Καθώς το επιτελικό τάγμα βρισκόταν, κατά τις 17:15, στο

δρόμο, 400 μ. ανατολικά του αμπελώνα, τμήματα του 3ου λόχου είχαν προπορευτεί κατά μήκος του δρόμου προς τον αμπελώνα.

Βορείως του δρόμου βρίσκονταν τμήματα του 12ου λόχου, τα οποία είχαν προσεδαφιστεί μαζικά στον τομέα της Ομάδας Kroh αντί της ομάδας Wiedemann, παρομοίως μπροστά από τον αμπελώνα. Τμήματα του 3ου λόχου, υπό την προστασία βολών ολμοβόλου του 13ου λόχου, κατόρθωσαν κατά τις 18:00 να καταλάβουν τη βόρεια πλαγιά του αμπελώνα.

Ο επικεφαλής του 2ου λόχου Τάγματος Πολυβόλων έλαβε, στις 17:30, από εμένα τη διαταγή, προχωρώντας μέσω του ρυακιού να καταλάβει το νότιο τμήμα του αμπελώνα, υπό από προστασία πυρός του βρισκόμενου στα ανατολικά, σε ελαιώνα 1ου και 4ου λόχου. Στις 19:30 περιήλθε στην κατοχή μας ο αμπελώνας, χωρίς την προβολή ισχυρής αντίστασης.

Εν συνεχεία, κατά την έναρξη της νυκτός προέλαση του τάγματος με μια διμοιρία του 3ου λόχου, με τον 2ο λόχο Τάγματος Πολυβόλων και ένα A/A πυροβόλο έως το κέντρο του αεροδρομίου. Μέσω της άμεσης αναγνώρισης προέκυψαν ισχυρές εχθρικές δυνάμεις στα υψώματα περίξ του αεροδρομίου.

Λόγω του ανέφικτου μιας νυχτερινής επίθεσης με τις λιγοστές αυτές δυνάμεις, η Ομάδα Kroh παρατάχτηκε προς εκδήλωση επίθεσης, που θα εκδηλώνονταν το ξημέρωμα. Μετά το πέρας της προετοιμασίας σημειώθηκε, στις 04:00, μια μεγάλης κλίμακας αγγλική επίθεση από τον Νότο, η οποία αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες. Κατόπιν ανασύνταξης δυνάμεων πραγματοποιήθηκε, στις 9:00, μια δεύτερη επίθεση των Άγγλων. Ο αμπελώνας έπρεπε να εκκενωθεί. Το τάγμα μετακινήθηκε προς τα ανατολικά μέχρι το βρισκόμενο στα 1.800 μ. εργοστάσιο. Πραγματοποιήθηκε αρχικά χωρίς επαφή με τον εχθρό, όταν όμως ο αντίπαλος κατέλαβε τον αμπελώνα, δέχτηκε ισχυρά πυρά από την εκεί κατεύθυνση και από τις επάκτιες θέσεις.

Το τάγμα έλαβε θέση στο εργοστάσιο και στα παρακείμενα κτήρια προς προβολή αντίστασης, ασφαρίζοντας τον χώρο προς Ανατολή, Νότο και Δύση. Δημιουργήθηκαν θέσεις για A/A πυροβόλο με κατεύθυνση βολής προς ανατολάς και για αντιαρματικό πυροβόλο στο δυτικό άκρο του χώρου.

Κυλιόμενες επιθέσεις των Άγγλων μπόρεσαν άμεσα να αποκρουστούν. 56 άνδρες, που βρίσκονταν στην παραλία υπό τα σφοδρά πυρά από την κατεύθυνση του αμπελώνα και είχαν αιχμαλωτιστεί από προπορευμένους Άγγλους, απελευθερώθηκαν χωρίς οπλισμό από μια περίπολο. Το βράδυ βολές πυροβολικού. Μικρής δύναμης ομάδες κρούσης επιχείρησαν να προωθηθούν στην παραλία και αναχαιτίστηκαν.

Την 3η ημέρα από τις 6:00, σημειώθηκαν βολές Πυροβολικού, τις οποίες ακολούθησε στις 7:00 εχθρική επίθεση υποστηριζόμενη από 2 τεθωρακισμένα. Κατόπιν καταστροφής των τεθωρακισμένων αποκρούστηκε επίσης η εν λόγω επίθεση.

Στις 10:10 γίνεται αποδεκτή η πρόταση του εχθρού περί κατάπαυσης πυρός για την περισυλλογή τραυματιών. 50 τραυματίες, εκ των οποίων 35 βαριά, μεταφέρθηκαν στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.

Στις 14:00 πρωτοβουλία από τον υποσμηναγό Rosenberg για διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο διοικητή. Πρόταση περί συνθηκολόγησης, λαμβανομένου υπόψη των μεγάλων απωλειών πλοίων του Αγγλικού Στόλου στη Μεσόγειο, δεν έγινε αποδεκτή. Μεγάλος αριθμός βολών του αγγλικού Πυροβολικού ανταποδόθηκε με πυρά A/A πυροβόλων και αντιαρματικών. Σημειώθηκε πολυβολισμός εναντίον του εχθρού στον αμπελώνα. Δραστηριοποίηση ενός εβρισκόμενου στην παραλία βαρύ ολμοβόλου, με το οποίο χτυπήθηκε η θέση Πυροβολικού. Κατόπιν, παύση του Πυροβολικού του εχθρού. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνεχής μάχη εναντίον ελεύθερων σκοπευτών.

Στις 23.5 (4η ημέρα), από τις 6:00 βολές Πυροβολικού. Αποκρούστηκε απόπειρα αγγλικής επίθεσης. Το ύψωμα, από το οποίο εκδηλώθηκε η επίθεση, καταλήφθηκε από

2 ομάδες κρούσης με επικεφαλής τον υποσημηναγό Rosenberg και ανθυποσημηναγό Fellner και παρέμεινε στην κατοχή μας. Είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση όλων συνολικά των ελεύθερων σκοπευτών πλησίον του εργοστασίου. Κατά τις 16:00 σύνδεση με τα διασκορπισμένα και τα προσεδαφισμένα σε ορεινές περιοχές τμήματα του 3ου λόχου. Ο υποσημηναγός von Roop έλαβε τη διαταγή, με το λόχο αυτόν να προωθηθεί προς το τάγμα και να καταλάβει τα σπίτια στη γωνιά του δρόμου, 400 μ. ανατολικά του εργοστασίου. Κατόπιν, η αποστολή του λόχου ήταν η κατάληψη του Χουμερίου, 2 χλμ ανατολικά του εργοστασίου.

Στις 24.5 προέλαση τεθωρακισμένων, από τις 8:00 βολές Πυροβολικού. Τα ακολούθησε μεγάλης κλίμακας επίθεση του εχθρού. Στις 10:00 εκ νέου προέλαση αγγλικού τεθωρακισμένου, το οποίο εξουδετέρωσε θέση αντιαρματικού πυροβόλου. Η επίθεση τεθωρακισμένων επαναλήφθηκε. Μια ακολουθούμενη επίθεση Πεζικού αποκρούστηκε. Ο υποσημηναγός von Roop κυριέυσε το απόγευμα, το κατεχόμενο με Άγγλους και Έλληνες Χουμέρι.

25.5 Τις πρώτες πρωινές ώρες βολές Ελαφρύ Πυροβολικού, που απαντήθηκαν από ολμοβόλα. Αντεπίθεση Ελλήνων και Άγγλων με την υποστήριξη πολυβόλων και ολμοβόλων από το ύψωμα νοτίως του Χουμερίου. Ο λόχος πρέπει να εκκενώσει τη θέση και να αποσυρθεί σε υψηλότερο σημείο. Η δύναμη της ομάδας στο εργοστάσιο αποτελούταν τώρα από 6 αξιωματικούς, 250 άνδρες (μέρος αυτών χωρίς οπλισμό). 40 περίπου βαριά τραυματίες βρίσκονταν την παρούσα φάση στο υπόγειο. Δεν υπήρχε καμιά ιατρική μέριμνα, επειδή ο στρατιωτικός ιατρός βρισκόταν στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στον χώρο ρίψης και στον 3ο λόχο. Επιπλέον, η κατάσταση επισιτισμού ήταν πολύ άσχημη, λόγω μη ανεφοδιασμού και μη μεταφοράς ειδών σίτισης από μεγάλο μέρος των ανδρών. Σφάχτηκε μια αγελάδα και κάποιες κότες. Η μερίδα σίτισης στις 25, κατόπιν εύρεσης ενός κιβωτίου τροφοδοσίας, αντιστοιχούσε σε ένα κομμάτι ψωμί, 2 πατάτες και μισό φλιτζάνι ζωμού κρέατος ανά άνδρα.

Στις 19:00 σφοδρά πυρά από σκοπευτές στα δέντρα και βολές ολμοβόλου από τον αμπελώνα νότια-νοτιοδυτικά του εργοστασίου. Εχθρικά πυρά Ελαφρών Πολυβόλων και ολμοβόλων αντιμετωπίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός πυρομαχικών και τροφίμων στον λόχο von Roop. Καθώς οι φάλαγγες μεταφοράς βρίσκονταν καθοδόν για την παραλαβή ανεφοδιασμού, έφτασε, κατά τις 21:00, στον χώρο ρίψης του von Roop μια διαταγή, η οποία ανέφερε στο τάγμα το εξής: «προέλαση προς Ηράκλειο και ένωση με την Ομάδα Ανατολή».

Βάσει αυτής εκκενώθηκε τη νύχτα το εργοστάσιο. 2 A/A πυροβόλα ρίχθηκαν στη θάλασσα, ένα άλλο αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε μαζί με τον οπλισμό και τα πυρομαχικά. Αναχώρηση του τάγματος στις 2:00 προς τον χώρο ρίψης του von Roop, στην εκβολή του ποταμού. Αφέθησαν πίσω 14 βαριά τραυματίες, άνδρες Υγειονομικού και 11 Άγγλοι αιχμάλωτοι. Το τάγμα έφθασε, στις 4:40, με 250 περίπου άνδρες στην εκβολή του ποταμού. Ήταν πολύ εξαντλημένοι. Υπήρξε άμεση διανομή σίτισης.

Η νυχτερινή αποχώρηση από το εργοστάσιο έμεινε από τους Άγγλους απαρατήρητη. Κατόπιν βολών Πυροβολικού, οι Άγγλοι επιτέθηκαν στο χωριό και το κατέλαβαν κατά τις 11:00, με την υποστήριξη τεθωρακισμένου. Τα πρώτα αγγλικά τμήματα ζήτησαν να πληροφορηθούν αναφορικά με τη μεταχείριση των Άγγλων αιχμαλώτων. Αμέσως μετά, διανέμισαν στους τραυματίες σίτιση, προστάτευσαν αποτελεσματικά τους αιχμαλώτους από τους Έλληνες και επιμελήθηκαν την άμεση μεταφορά αυτών.

Στον χώρο ρίψης του von Roop βρίσκονταν 230 περίπου άνδρες, το μεγαλύτερο μέρος αυτών άοπλοι, προερχόμενοι από διαφορετικά στρατιωτικά τμήματα. Ανασυστάθηκαν εκ νέου σε:

1ο λόχο, επικεφαλής: υποσημηναγός Schindler, εκ του 1ου και 4ου λόχου,

2ο λόχο, επικεφαλής: υποσημηναγός Rosenberg, εκ της διμοιρίας Επικοινωνιών Συντάγματος και 2ου λόχου τάγματος Πολυβόλων

3ο λόχο, επικεφαλής: von Roop, εκ του 5ου και 13ου λόχου

λόχο Hinz, εκ του 10ου, 11ου και 12ου λόχου,

λόχο βαρέων όπλων, επικεφαλής: ανθυποσημηναγός Marr, εκ της 2ης πυροβολαρχίας Α/Α πολυβόλων (1 πυροβόλο), 14ου λόχου (1 πυροβόλου) και χειριστών 3 Βαριών Ολμοβόλων απ' όλους τους λόχους (εισαγωγή εντωμεταξύ ολμοβόλων μέσω αέρος), 1 Βαρύ Πολυβόλο.

Κατόπιν διανομής των σταλμένων όπλων, βρέθηκαν στη διάθεση των λόχων 2 περίπου πολυβόλα, ένα Ελαφρύ Ολμοβόλο και 30 περίπου τυφέκια. Οι άοπλοι άνδρες παρατάχθηκαν σε φάλαγγες μεταφοράς. Στον παρακείμενο χώρο της εκβολής του ποταμού μικρής κλίμακας δραστηριότητα μάχης από ελεύθερους σκοπευτές και σκοπευτές κρυμμένους σε δέντρα.

Σχεδιάστηκε η προέλαση προς Ηράκλειο για το βράδυ της 27./5, κατόπιν εκ νέου μεταφοράς ειδών σίτισης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρεδόθησαν τρόφιμα και πυρομαχικά. Συγχρόνως, τμήματα του VVVV σώματος βρίσκονταν επίσης εκεί. Εν συνεχεία η σταθεροποίηση της κατάστασης των Συγκροτημάτων Δύση και Ανατολή και εντολή να κρατήσουν. Έπειτα, αλλαγή της απόφασης, δηλαδή παραμονή στην έως τώρα θέση και διαρκή δραστηριότητα μάχης προς ανακούφιση της Ομάδας Wiedemann. Βάσει αυτού καταλήφθηκε προσωρινά το βράδυ το Ύψωμα 156 από τον 3ο λόχο και κατόπιν, το 217 από τον 1ο λόχο, με την υποστήριξη αντιαρματικών, Α/Α πυροβόλων και Βαριών ολμοβόλων. Συγχρόνως, προέλαση του 2ου λόχου προς Νότο και επέκταση ασφάλισης προς Νότο έως λίγο πριν τον Πρίνο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπήρξαν 6 τραυματίες μας και 20 Έλληνες στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν.

Στις 28.5 και ώρα 4:30, προέλαση του 2ου λόχου προς Πρίνο. Ελληνικός λόχος με υποστήριξη Ελαφρών και Βαριών Ολμοβόλα εμπόδισε την εν συνεχεία διείσδυση. Διαρκή ασύρματη επικοινωνία με το 3ο τάγμα.

Μέσω μηνύματος στην άμμο της εκβολής του ποταμού γνωστοποιήθηκε στα αναγνωριστικά μας η ανάγκη ενισχύσεων για το 3ο τάγμα και οι εχθρικές φωλιές αντίστασης πλησίον του Wiedemann. Από το Ύψωμα 217 (αρχηγείο του τάγματος) παρατηρήθηκαν ξεκάθαρα οι ενισχύσεις στον Wiedemann μέσω Ju 52 και η υποστήριξη από βομβαρδιστικά. Διαρκείς εκκλήσεις βοήθειας από την Ομάδα Schulz και Wiedemann.

Κατά τη διάρκεια της 29.5, επιπλέον τροφοδοσία και ανεφοδιασμός πυρομαχικών. Το τάγμα προβαίνει σε αναγνώριση προς ανατολάς στο Πάνορμο, προς Νότο 9 χλμ, νοτίως της εκβολής του ποταμού, προς τα νοτιοδυτικά, προς Χουμέρι. Στο χρονικό σημείο αυτό μεταφορά αιχμαλώτων πολιτών, οι οποίοι εκτελέστηκαν εξαιτίας κατοχής πυρομαχικών. Το Χουμέρι υπό την κατοχή του εχθρού. Ένας ελληνικός λόχος.

Στις 17:00 αναφορά σύνδεσης των Ορεινών Κυνηγών με την Ομάδα Wiedemann.

Στις 18:00 μετακίνηση του τάγματος για την κατάληψη του Χουμερίου μέσω του Σημείου 254, κατά μήκος του χωριού, 1 χλμ νότια-νοτιοανατολικά του Πρίνου. Εκεί, κατάσταση ετοιμότητας. Επίθεση εναντίον του Χουμερίου από τα δεξιά του δρόμου, με τον 1ο λόχο, το επιτελείο και τον λόχο Hinz. Ταυτοχρόνως, επέμβαση του 2ου λόχου για την κατάληψη του Πρίνου. Ο 3ος λόχος ακολούθησε. Το έδαφος βορειοανατολικά του Πρίνου ήταν τραχύ. Τα Ύψωματα 156, 217, 254 ήταν μη επαρκώς ασφαλισμένα. Η επίθεση στο Χουμέρι πραγματοποιήθηκε περίπου στις 1:30. Αιφνιδίασε πλήρως τον εχθρό. Αυτός εκκένωσε την περιοχή, τρεπόμενος σε φυγή, καταφεύγοντας στους ελαιώνες βορείως αυτού. 2 τραυματίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινήθηκαν όλα συνολικά τα τμήματα στην περιοχή, εναντίον του Πρίνου. Στις 30.5 και ώρα 6:30, εμφάνιση όλου συνολικά του τάγματος στο δρόμο και στη στροφή αυτού ανατολικά

του εργοστασίου. Σύνδεση με τα πρώτα τμήματα του τάγματος Μοτοσικλετιστών και με τους Ορεινούς Καταδρομείς.

Κατά την επαφή, στην Ομάδα Kroh βρίσκονταν 9 αξιωματικοί και 450 υπαξιωματικοί και στρατιώτες. Επιπλέον, (μη ευδιάκριτη λέξη) 34 τραυματίες.

Σελίδες 9-12 (μετάφραση)

Ομάδα Schirmer

(2ο τάγμα/ 2, χωρίς τον 5ο και 6ο λόχο)

Στις 20.5.1941 και ώρα 14:00, απογειώθηκε το 2ο τάγμα/ 2 με τα παρακάτω τμήματα:

- 1) Επιτελείο και διμοιρία Επικοινωνιών (4 αεροσκάφη)
- 2) 7ος λόχος (9 αεροσκάφη)
- 3) 8ος λόχος (9 αεροσκάφη)
- 4) Ουλαμός αντιαρματικών πυροβόλων 14/1 (3 αεροσκάφη)

Συνολική δύναμη: 350 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες.

Η αεραπόβαση σημειώθηκε ακριβώς στις 16:30 στους διατασσόμενους χώρους και από τις δύο πλευρές του Υψώματος 67 δυτικά του Ηρακλείου.

Στις 17:00 αντιμετώπισε ο 8ος λόχος μικρή αντίσταση από ένοπλους πολίτες, απέκλεισε την πόλη προς δυσμάς και ο 7ος λόχος προχώρησε σε ασφάλιση χώρου από τα νοτιοδυτικά και επίσης προσωρινά από τα ανατολικά πλησίον του ποταμού Ποφυρού (Γιόφυρου;). Το 1ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών πραγματοποίησε ρίψη, μόλις στις 17:30, υπό σφοδρών εχθρικών πυρών. Κατόπιν, σύνδεση του 7ου λόχου με το 3ο τάγμα/ 1, που βρισκόταν στη νότια και δυτική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Πριν το ξημέρωμα άμυνα εναντίον αδύναμων εχθρικών δυνάμεων (μάλλον μόνο ένοπλοι πολίτες) από τα δυτικά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία. Πραγματοποιήθηκε ασύρματη επικοινωνία με το 1ο Σύνταγμα.

Στις 21.5 λίγο πριν τις 7:00, διακρίθηκαν κάμποσα μεγάλα σε μέγεθος αγγλικά πολεμικά πλοία, τα οποία υποχωρούσαν προς ανατολάς. Στις 8:00 ζήτησε το 3ο τάγμα/ 1 από το Τάγμα Schirmer, να του παρέχει υποστήριξη στην επίθεση εναντίον της πόλης. Κατόπιν τούτου τέθηκε μια διμοιρία του 7ου λόχου (διοίκηση υπό τον υποσμηναγό Schroeder) και μια διμοιρία, σχηματισμένη από το επιτελείο και τη διμοιρία Επικοινωνιών (διοίκηση υπό τον ανθυποσμηναγό Kueckeberg), στη διάθεση του εν λόγω τάγματος. Αμφότερες διμοιρίες εισέβαλλαν στην πόλη και έφθασαν στην προκυμαία. Παρομοίως, ο ουλαμός αντιαρματικών πυροβόλων είχε φτάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας στο 3ο τάγμα/ 1 και τέθηκε υπό τις διαταγές του. Στις εχθροπραξίες αυτές σκοτώθηκε ο ανθυποσμηναγός Kueckeberg. Οι δύο αυτές διμοιρίες παρέμειναν στην πόλη, έως ότου δόθηκε, το απόγευμα κατά τις 16:00, η διαταγή από το τάγμα για υποχώρηση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αποκρούσεις επιθέσεων από δυτικά και νότια από τα υπόλοιπα τμήματα του 2ου τάγματος/ 2. Απώλειες στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο: 2 υπαξιωματικοί και 2 άνδρες. Κατόπιν εντολής του επικεφαλής 3ου τάγματος/ 1 εκτελέστηκαν 40 αιχμάλωτοι πολίτες, οι οποίοι είχαν πολεμήσει εναντίον του τάγματος εν μέρει με γερμανικά όπλα. Παράλληλα, κατόπιν διαταγής του Συντάγματος θα στέλνονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη ο ανθυποσμηναγός Schulze ως διαπραγματευτής, με σκοπό την επίτευξη της παράδοσης της. Ο επικεφαλής του 3ου τάγματος/ 1 εμπόδισε την πραγματοποίηση της εν λόγω εντολής.

Στην πορεία της ημέρας δημιουργήθηκε με τμήματα του 7ου λόχου Υγειονομικού ένας Κεντρικός Σταθμός Πρώτων Βοηθειών πλησίον του διοικητηρίου 2ου τάγματος/ 2 και καλωδιακή σύνδεση προς το 3ο τάγμα/ 1. Ο αριθμός των αιχμαλώτων το βράδυ υπερέβαινε τους 100, εκ των οποίων πάρα πολλοί πολίτες.

Στις 18:00 και έπειτα επέστρεψαν από την πόλη τα υπόλοιπα τμήματα του 3ου τάγματος/ 1 και του υπαγόμενου 2ου τάγματος/ 2 και οπισθοχώρησαν στον ασφαλισμένο από το 2ο τάγμα/ 2 χώρο. Στο σημείο αυτό έλαβε χώρα μια αναδιάρθρωση του τάγματος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία.

Νωρίς το πρωί, το 3ο τάγμα/ 1 απευθύνθηκε εκ νέου στο 2ο τάγμα/ 2 αναφορικά με τη διάθεση δυνάμεων προς μια νέα επίθεση εναντίον του Ηρακλείου. Έπειτα αυτού, διατέθηκαν ως προς την εκδήλωση της επίθεσης εκ των 6 διμοιριών του τάγματος, οι 4 (2 διμοιρίες 7ου λόχου, 1 διμοιρία Βαριών Πολυβόλων 8ου λόχου, 1 ουλαμός αντιαρματικών 14ου λόχου/ 1). Παρομοίως, το επιτελείο τάγματος και η διμοιρία Επικοινωνιών μετακινήθηκε έως τον ποταμό Ποφυρό (Γιόφυρο;).

Στις 9:30 παρατάχτηκαν τα διατεθειμένα τμήματα των δύο ταγμάτων προς εκδήλωση επίθεσης, και μάλιστα: τα τμήματα του 2ου τάγματος/ 2 σε πυκνή διάταξη και από τις δύο πλευρές του δρόμου (κεντρικός δρόμος), που οδηγεί από τα δυτικά στο Ηράκλειο. Η βρισκόμενη στην ανατολική περιφέρεια αριστερή πτέρυγα (11ος λόχος/ 1) έπρεπε εκ νέου να υποχωρήσει. Ο διοικητής του 3ου τάγματος/ 1 διέταξε την παύση της επίθεσης. Τα τμήματα του 2ου τάγματος/ 2 υποχώρησαν στην πρωτύτερη θέση τους, εκτός μιας Ομάδας Βαριών Πολυβόλων, που παρέμεινε στις θέσεις του 3ου τάγματος/ 1 με κατεύθυνση πυρών προς τη δυτική είσοδο του Ηρακλείου.

Αργά το απόγευμα εκδηλώθηκε επίθεση από 6 εχθρικά τεθωρακισμένα από νότια και ανατολικά. Ο 7ος λόχος εξανάγκασε 4 ελαφριά προς αλλαγή κατεύθυνσης, 2 βαριά προωθήθηκαν έως το Ηράκλειο. Μια ισχυρή αγγλική περίπολος επιχείρησε τη νύχτα ξεκάθαρα να διεισδύσει στη θέση του 8ου λόχου. Αποκρούστηκε από μια Ομάδα υπό τον ανθυποσημηναγό Rada, αφήνοντας πίσω 3 νεκρούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία.

Στις 23.5 και ώρα 6:00, εκ νέου απόπειρα διείσδυσης 4 τεθωρακισμένων. Αποκρούστηκε από αντιαρματικό πυροβόλο.

Στις 10:15: πρώτος ανεφοδιασμός μέσω ρίψεων δοχείων. Από 15:00 βομβαρδισμός της πόλης του Ηρακλείου από ομάδα Do 215, ενός αριθμού Ju 88 και από σμήνος HE 111.

Στις 17:15: δεύτερο κύμα ανεφοδιασμού μέσω ρίψης δοχείων.

Λίγο πριν το μεσημέρι κάλεσε στρατηγός του εχθρού το 3ο τάγμα/ 1 και 2ο τάγμα/ 2 να παραδοθούν, επισημαίνοντας: «αυτά είναι τα μοναδικά μαχόμενα τμήματα στην Κρήτη». Η παράδοση απορρίφτηκε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία.

24.5.1941

Στις 5:30 σημειώθηκε, από δυσμάς, αιφνιδιαστική επίθεση από τον 3ο λόχο του αγγλικού Συντάγματος Black Watch. Στην προβολή άμυνας συμμετείχαν το επιτελείο, η διμοιρία Επικοινωνιών, το 2ο τάγμα/2, τμήματα 7ου λόχου Υγειονομικού υπό τον αρχίατρο Langemeier και κυρίως 2 βαριά πολυβόλα 8ου λόχου υπό τον ανθυποσημηναγό Kirsten. Ο αντίπαλος κατατροπώθηκε τρεπόμενος σε φυγή, αφήνοντας πίσω 27 πεσόντες.

Στις 7:35 ρίψη τάγματος υπό τον σημηναγό Vogel , σε πολύ μικρή απόσταση δυτικά των θέσεων του 8ου λόχου/ 2.

Ο προσεδαφισμένος, σε πολύ μακρινή απόσταση στα δυτικά, λόχος υπό τον υποσημηναγό Jung κατόρθωσε να φθάσει τμήματα του τρεπόμενου σε φυγή εχθρού και να αιχμαλωτίσει 31 άνδρες.

Κατόπιν διαταγής του Συντάγματος δημιουργήθηκε το μεσημέρι η Ομάδα Schulz από 3 υφιστάμενα τάγματα. Το 2ο τάγμα/ 2 ενισχύθηκε από τον ριγμένο το μεσημέρι 12ο λόχο/1 και από έναν σχηματισμένο λόχο εκ των υπολοίπων τμημάτων του 10ου και

13ου λόχου/ 1, υπό τον υποσμηναγό Egger. Αμφότεροι λόχοι δραστηριοποιούνταν προσωρινά ως εφεδρείες.

Στις 18:30 έλαβε το 2ο τάγμα/ 2 τη διαταγή προς εκδήλωση επίθεσης, για τις 25.5 και ώρα 5:00, εναντίον του νότιου τμήματος της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία.

25.5.1941

Στις 4:30 πέρασ των προετοιμασιών του τάγματος.

Ο λόχος Egger παρατάχτηκε αριστερά μπροστά, ο 7ος λόχος/ 2 μπροστά δεξιά, ο 12ος λόχος/ 1 με τον κυρίως όγκο αυτού κατά μήκος των υψωμάτων, 2 χλμ δυτικά του Ηρακλείου, προς κάλυψη της προέλασης. Ο 8ος λόχος παρέμεινε στις παλιές θέσεις για προστασία από δυσμάς.

Από τις 5:00 προέλαση εναντίον του Ηρακλείου, στις 6:00 καταλήφθηκε από τον 7ο λόχο το Ύψωμα 117, 1,5 χλμ νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και στις 6:30 έφθασαν τα τμήματα στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί, βολές πυροβολικού. Διαπιστώθηκε από τις περιπόλους, ότι το νότιο τμήμα του Ηρακλείου ήταν ακόμα καταλαμβανόμενο από ισχυρές αγγλικές δυνάμεις.

Κατά τις 8:00 έλαβε το τάγμα τη διαταγή να μην επιτεθεί, αλλά να προβεί απλώς σε αναγνώριση του νότιου και νοτιοανατολικού χώρου. Ο 7ος λόχος/ 2 επιφορτίστηκε με τη συγκεκριμένη αποστολή. Ο 12ος λόχος/ 1 και ο λόχος Egger οπισθοχώρησαν, χωρίς ανάλογη διαταγή, στις εφεδρικές θέσεις τους και εκεί, τέθηκαν από την Ομάδα Schulz αμέσως για προστασία της υποχώρησης του τάγματος Vogel. Ο 7ος λόχος/ 2 ολοκλήρωσε την αποστολή του, διαπιστώνοντας ότι όλο συνολικά το έδαφος νοτίως και νοτιοανατολικά του Ηρακλείου ήταν άνευ παρουσίας του εχθρού.

Στις 17:00 διατάχτηκε το τάγμα να απομακρυνθεί, στις 22:00, με όλα τα τμήματα, να φθάσει νοτίως του Ηρακλείου, αμέσως μετά στο Ύψωμα 182 ανατολικά του Ηρακλείου και να δημιουργήσει σύνδεση με την ομάδα του σμήναρχου Brauer. Την ίδια διαταγή έλαβε το τάγμα Vogel. Στις 22:00 άρχισε η νυχτερινή πορεία, εν μέρει σε πολύ στενούς αγροτικούς δρόμους, εν μέρει μέσω πεδινού εδάφους. Ο σμηναγός Schirmer και ο υποσμηναγός Kerfin είχαν τεθεί επικεφαλής.

Για την προστασία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του στρατεύματος, στον οποίο βρίσκονταν 180 τραυματίες, παρέμεινε μόνο μια διμοιρία του 7ου λόχου/ 2 και μια διμοιρία Υγειονομικού/ 7 από τη διοίκηση του αρχίατρου Langemeyer. Τούτες οι εξαιρετικά αδύναμες δυνάμεις έλαβαν εν συνεχεία την αποστολή, να αποκλείσουν την πόλη από δυτικά και νοτιοανατολικά. Ο αρχίατρος Langemeyer εκπλήρωσε την εν λόγω αποστολή με ασυνήθιστη επιδεξιότητα.

26.5.1941

Το ξημέρωμα κατά τις 4:30, η Ομάδα Schulz με τον 7ο λόχο/ 2 στην κορυφή έφτασε στην ορεινή περιοχή νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Στους πρόποδες του βρισκόμενου σε ευνοϊκή από άποψη τακτικής θέση Ύψωματος 296 δέχθηκε η κεφαλή πυρά. Παρά την υπερκόπωση, τμήματα του 8ου και 7ου λόχου/2 και του 1ου λόχου/ 1 κατέλαβαν με επίθεση αστραπή το Ύψωμα 296. Εκεί, διακρίθηκε ιδιαίτερος ο υποσμηναγός Paul, ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα εμπροσθεν τμήματα και προχώρησε τάχιστα την επίθεση. Εξαιτίας του αιφνιδιασμού και της γρήγορης επίθεσης κατελήφθη το βουνό χωρίς μεγάλες απώλειες. 28 Άγγλοι αιχμαλωτίστηκαν και σκοτώθηκε ένας μεγαλύτερος αριθμός. Κατά τις 9:00, προτού ο κύριος όγκος του 2ου τάγματος/ 2 και το τάγμα Vogel φθάσουν στο ύψωμα, διεξήγαγαν οι Άγγλοι μια από τον Νότο αντεπίθεση. Με μια εξίσου αντεπίθεση εκδίωξαν ο υποσμηναγός Paul (ερχόμενος από τα βορειοανατολικά), τμήματα του επιτελείου και της διμοιρίας Επικοινωνιών 2ου τάγματος/ 2 υπό τον

υποσημηναγό Ewald (ερχόμενα από τα βορειοδυτικά) και με την αξιομνημόνευτη συμμετοχή της διμοιρίας Βαριών Πολυβόλων του 8ου λόχου υπό τον ανθυποσημηναγό Kirsten, ως η μοναδική αφιχθείσα βαριά διμοιρία στο ύψωμα, τους Άγγλους εκ νέου από το ύψωμα. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος ανάλαβαν οι μονάδες νέα καθήκοντα:

ο 8ος λόχος ασφάλιση προς Βορρά για επίθεση στο αεροδρόμιο,

ο 7ος λόχος προς βορειοδυτικά,

Ο λόχος Egger προς νοτιοανατολικά,

ο 12ος λόχος/ 1 προς νοτιοανατολικά με κατεύθυνση το δρόμο Ηρακλείου- Ιεράπετρας.

Το 2ο τάγμα/ 2 πραγματοποίησε σύνδεση με το Σύνταγμα.

Κατά τις 18:00 έθεσε ο 12ος λόχος/1 5 φορτηγά εκτός μάχης στον αναφερόμενο δρόμο, εκ των οποίων 3 έπιασαν φωτιά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία.

27.5.1941

Βολές Ελαφρύ Πυροβολικού (βολές παρενόχλησης). Επέκταση των θέσεων μέσω προώθησης του 7ου λόχου/ 2 και του λόχου Egger. Στο εξαντλημένο στράτευμα παραχωρήθηκε χρόνος χαλάρωσης.

28.5.1941

Το πρωί μη ιδιαίτερα συμβάντα. Μέσω αναφοράς του 12ου λόχου/1 καταλήφθηκε από τμήματα του τάγματος Vogel ένα αγγλικό στρατιωτικό νοσοκομείο στο δυτικό άκρο του Ύψωματος 296, άνευ μάχης. Στις 16:00 έλαβε το τάγμα διαταγή για επίθεση εναντίον του αεροδρομίου Ηρακλείου, στο πλαίσιο επίθεσης όλης συνολικά της Ομάδας Brauer.

Από τις 18:30 αναδιοργάνωση του τάγματος προς την επίθεση αυτή και μετακίνηση του λόχου Chefs στο Ύψωμα 296.

Στο χρονικό διάστημα από 21.-29.5 εξασφαλίστηκε μέσω της διμοιρίας Επικοινωνιών 2ου τάγματος/ 2 η ασύρματη σύνδεση προς Σύνταγμα, συγχρόνως προς την Ομάδα Schulz.

Οφείλεται στην πρόνεια του υποσημηναγού Ewald, ότι κατά τη νυχτερινή πορεία δεν χάθηκε κανένα τμήμα του με δυσκολία μεταφερόμενου ασυρμάτου.

29.5.1941

Στις 7:00 ανέφερε το παρατηρητήριο του 8ου λόχου ότι παρά την ενδελεχή παρατήρηση στο αεροδρόμιο και στην πόλη δεν έχει εντοπιστεί ο εχθρός. Ως εκ τούτου ανατέθηκε στον 8ο και 12ο λόχο προς αποστολή περιπόλων. Λίγο αργότερα, το τάγμα ενημερώθηκε μέσω γνωστοποίησης του Συντάγματος ότι οι Άγγλοι είχαν διαφύγει με πλοία. Κατόπιν τούτου ξεκίνησε αμέσως την προέλασή του στο νότιο άκρο του αεροδρομίου εναντίον του Ηρακλείου. Στις 10:00 βρίσκονταν όλα συνολικά τα τμήματα του τάγματος στην πόλη.

Το Σύνταγμα έδωσε στις 9:00 τη διαταγή στο τάγμα, να συγκεντρώσει όλα τα τμήματα του 2ου τάγματος/2, να τα αναδιοργανώσει και να τα παρατάξει για προέλαση προς Ρέθυμνο. Όλα τα τμήματα του εν λόγω τάγματος εγκατέλειψαν στις 16:00 το Ηράκλειο με κατεύθυνση προς δυσμάς. Έφτασαν στο Γάζι.

30.5.1941

Στις 12:15 δημιουργήθηκε από την μηχανοκίνητη εμπροσθοφυλακή του τάγματος υπό τον υποσημηναγό Jakob, περίπου 35 χλμ δυτικά του Ηρακλείου, σύνδεση με την προπορευόμενη μονάδα εναντίον του ανατολικού διαμερίσματος. Όλα τα τμήματα του

2ου τάγματος/ 2 μετέβηκαν κατόπιν στον χώρο ρίψης, εκεί όπου η κατάσταση ήταν ήρεμη. Σχηματίστηκε ένας λόχος υπό τον ανθυποσηναγό Raabe με αποστολή τη συγκέντρωση όλων των ριγμένων με το τάγμα Vogel και Boehmler τμημάτων του 2ου Συντάγματος.

Από 31.5 εκκαθαριστικές δράσεις.

Σελίδες 13-17 (μετάφραση)

Ομάδα Wiedemann

3.6.1941

3/2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών

Έκθεση Μάχης.

1η ημέρα-20.5.1941- Αναχώρηση του πρώτου κύματος του τάγματος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο στα Μέγαρα. Πτήση πάνω από τη θάλασσα χωρίς παρενόχληση από τον εχθρό. Κατά την άφιξη στην Κρήτη έως το χρονικό σημείο της ρίψης με αλεξίπτωτο σημειώθηκαν εχθρικά πυρά A/A πυροβόλων, πολυβόλων και τυφεκίων. Από 16:00 έως 16:30 ρίψη του τάγματος. Προσεδαφίστηκαν στο διατασσόμενο χώρο ρίψης καθώς και σε κοντινή και μακρινή απόσταση αυτού: 9ος λόχος, 11ος λόχος, επιτελείο, διμοιρία Επικοινωνιών, επιπλέον τμήματα του 1ου λόχου τάγματος πολυβόλων 7, 2η πυροβολαρχία Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών 7, 2η πυροβολαρχία A/A πολυβόλων Αλεξιπτωτιστών 7 και τμήματα του 14ου λόχου/ 2. Τρεις αναγκαστικές προσγειώσεις Ju 52. Ο χώρος ρίψης πολύ δυσδιάκριτος, ως εκ τούτου η εύρεση κιβωτίων οπλισμού με μεγάλη δυσκολία, εν μέρει μη εφικτή. Ορισμένα κιβώτια δεν ρίχθηκαν άλλα εξερράγησαν από εχθρικά πυρά, εν μέρει στον αέρα εν μέρει στο έδαφος.

Ο 9ος λόχος αναλαμβάνει την ασφάλεια προς δυσμάς και προελαύνει αμέσως προς Ρ. Ο εχθρός βρίσκεται νοτίως, στα υψώματα που δεσπόζουν πάνω από την ακτή και στην ανατολική έξοδο του Ρ. Ο λόχος, ενισχυμένος από τμήματα του 11ου λόχου και υποστηριζόμενος από αντιαρματικά πυροβόλα, Πυροβολικό Αλεξιπτωτιστών και A/A πολυβόλα, κινήθηκε ως τα περίχωρα του Ρ. Εκεί, η αντίσταση του εχθρού ενισχύθηκε σημαντικά και αναχαίτισε την επίθεση κάτω από ισχυρή ένταση εχθρικά πυρά, η ένταση των οποίων αυξάνονταν από τα βουνά και νοτίως της πόλης. Η εμφάνιση εφεδρειών δεν ήταν καθόλου εφικτή, επειδή ο δρόμος βρίσκονταν υπό ακατάπαυστα πυρά.

Στις 18:00 ξεκίνησε ο εχθρός αντεπιθέσεις εναντίον της νότιας πλευράς. Τα προπορευόμενα τμήματα κρατάνε με πείσμα. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Κατά τις 19:00 έρχεται η διαταγή για οπισθοχώρηση. Ο 9ος και 11ος λόχος υποχωρούν με τάξη, μεταφέροντας όλους σχεδόν τους τραυματίες, όπλα και πυρομαχικά. Στις 20:00 έφθασαν οι λοχοί στην αρχική θέση.

Παρόλο που ασκούταν συνεχής πίεση στον αντίπαλο, δημιουργήθηκε στα Περιβόλια και περίξ αυτών περιμετρική ζώνη άμυνας. Νυχτερινές επιθέσεις του αντιπάλου εναντίον τμημάτων του 9ου και 11ου λόχου αποκρούστηκαν.

2η ημέρα- 21.5.1941- Το σούρουπο κατελήφθη από τμήματα του 9ου και 11ου λόχου το Ύψωμα με το Παρεκκλήσι, νοτίως των Περιβολιών. Η θέση προς ανατολάς και νοτιοανατολικά επεκτάθηκε. Η περιμετρική άμυνα έχει, όπως ακολουθεί παρακάτω, τη δομή: δυτικό μέτωπο: από τη θάλασσα έως τον δρόμο τμήματα του 9ου λόχου, από τον δρόμο έως το Ύψωμα με το Παρεκκλήσι ο 11ος λόχος, νότιο μέτωπο: στο Ύψωμα με το Παρεκκλήσι ο 5ος λόχος, στη διακλάδωση του δρόμου έως το Ύψωμα με Θημωνιές από Άχυρα ο 14ος λόχος, ανατολικό μέτωπο: στο δρόμο έως τη θάλασσα τμήματα του

Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών, ενισχυμένα από τμήματα του 1ου λόχου τάγματος πολυβόλων 7 και του 2ου λόχου Α/Α Πολυβόλων Αλεξιπτωτιστών 7.

Όλη συνολικά η θέση βρίσκονταν συνεχώς κάτω από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών του εχθρού (κυρίως πολίτες). Οι θέσεις τους ήταν τόσο καλά καμουφλαρισμένες, με αποτέλεσμα μόνο σε λίγες περιπτώσεις να καθίσταται μια καταπολέμηση αυτών εφικτή. Στις 7:30 εμφανίστηκαν Do- 17 πάνω από τη θέση, ρίχνοντας σχεδόν ακατάπαυστα, μέχρι τις 13:00, βόμβες. Όπως φάνηκε, η θέση μας δεν είχε ξεκάθαρα διακριθεί, επειδή το 50% περίπου των βομβών έπεσε στις δικές μας γραμμές, προκαλώντας τεράστιο αριθμό θυμάτων. Η αγωνιστική διάθεση της μονάδας επίσης μειώθηκε. Ταυτοχρόνως όπως και επίσης αργότερα, οι θέσεις μας βρίσκονταν στο στόχαστρο καλοζυγισμένων βολών Πυροβολικού. Ιδιαίτερα, το στρατιωτικό νοσοκομείο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι ιατροί και το υγειονομικό προσωπικό σημείωσαν όλο το διάστημα αυτό υποδειγματικές επιδόσεις. Χωρίς να επιτρέψουν να επηρεαστούν από τα σφοδρά εχθρικά πυρά, πρόσφεραν σ' όλους τους τραυματίες την καλύτερη δυνατή βοήθεια. Κατά την εισβολή του αντιπάλου συμμετείχαν οι ιατροί Weidemann, Liebold και Rusch στην αντιμετώπιση των επιθέσεων αυτών.

Το απόγευμα εμφανίστηκαν πάνω από τη θέση μας 6 Ju 52, τα οποία έριξαν δοχεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων ένα τμήμα έπεσε στη θέση μας, ένα άλλο στην απαγορευμένη ζώνη. Με επικεφαλής τον Wirth, το επιτελείο συνέλεξε το μεγαλύτερο μέρος των δοχείων. Έπρεπε να διακοπεί η ρίψη μέρους αυτών, επειδή την ημέρα βρίσκονται υπό ισχυρά εχθρικά πυρά και τη νύχτα δεν εντοπίζονταν.

Στις 16:00 ξεκίνησε ο αντίπαλος την επίθεση από νότια και νοτιοανατολικά των υψωμάτων. Αναχαιτίστηκε στα 400 μ κάτω από τα αμυντικά πυρά του 9ου και 11ου λόχου.

Τη νύχτα προχώρησε το επιτελείο και η διμοιρία Επικοινωνιών στην ασφάλιση χώρου προς θάλασσα. Στο Ύψωμα με το Παρεκκλήσι εκδηλώνονταν μικρής κλίμακας εχθρικές επιθέσεις, οι οποίες αναχαιτίζονται.

3η ημέρα- 22.5.1941- Δραστηριότητα ελεύθερων σκοπευτών, βολές Πυροβολικού το πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Υποστήριξη της αεροπορίας μας, η οποία επέφερε καλά αποτελέσματα. Κατά τις 16:00 έναρξη της επίθεσης του εχθρού εναντίον του Ύψωματος με το Παρεκκλήσι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδήλωση επίθεσης εναντίον του ανατολικού μετώπου. Ενώ ο 9ος και 11ος λόχος αφήνει τον αντίπαλο να πλησιάσει, η κατάσταση στο ανατολικό πεδίο μάχης είναι εντελώς ασαφής. Εκεί, επιτιθέμενα αυστραλιανά στρατεύματα ρίχνουν γερμανικές φωτοβολίδες και οδηγούν τον διοικητή στην άποψη ότι πρόκειται για γερμανικά στρατεύματα. Διατάσσεται η γέμιση όπλων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ομοφωνία, εάν πρόκειται για φίλιες ή εχθρικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι η συνολική κατάσταση ακόμα αδιευκρίνιστη. Όταν σημειώθηκε η αναγνώριση του αντίπαλου, είχε ήδη διεισδύσει στη θέση μας και εκδιώχθηκε κατόπιν σκληρής μάχης, στην οποία συμμετείχαν όλες οι μονάδες.

Εν τω μεταξύ, ο βρισκόμενος κάτω από πλάγια, δυτικά και από τα ανατολικά καταγιστικά εχθρικά πυρά 9ος λόχος υφίσταται σημαντικές απώλειες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλησίασε ο αντίπαλος σε κοντινή απόσταση και εισέβαλε στην αριστερή ανοιχτή πλευρά του λόχου. Η εισβολή αναχαιτίστηκε και ο λόχος έπειτα οπισθοχώρησε συντεταγμένα στο νεκροταφείο του Ύψωματος με το Παρεκκλήσι, ασφαλίζοντας προς όλες τις πλευρές. Ο υποσημηναγός Begemann ερχόμενος από το χωριό, ανέβηκε στο ύψωμα, αναφέροντας ότι το τάγμα έχει εξολοθρευθεί. Μόνο το νεκροταφείο έχει απομείνει της θέσης. Σχεδιάζει μια κατόπιν προώθηση προς δυσμάς.

Εξαιτίας μιας λάθους συνεννόησης, ο ανθυποσημηναγός Kuehl με ένα τμήμα του 9ου λόχου παρέμεινε στη θέση του νεκροταφείου, ενώ ο υποσημηναγός Bergemann κινήθηκε προς τα δυτικά. Εκεί, έπεσε στα πυρά του 11ου λόχου. Παρουσιάστηκαν σημαντικές απώλειες, προτού η κατάσταση ξεκαθαρίσει.

Εν τω μεταξύ, ο εχθρός αποπειράθηκε να εισβάλει στο νεκροταφείο. Από τη ρίψη χειροβομβίδων προκλήθηκαν σε εμάς μεγάλες απώλειες, η ίδια η επίθεση αποκρούστηκε. Μια πραγματοποιημένη αντεπίθεση από λίγους θαρραλέους άνδρες, ανάγκασε τον αντίπαλο προς υποχώρηση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονταν ο λόχος κάτω από εχθρικά πυρά, κατόπιν ηρεμία.

4η ημέρα- 23.5.41- Ελεύθεροι σκοπευτές, βολές εχθρικού Πυροβολικού το πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Το ξημέρωμα εμφανίστηκε αεροσκάφος Vickers-Wellington, το οποίο έριξε στις γραμμές μας αγγλικά πυρομαχικά. Κατά τις 16:00 επιτίθεται ο αντίπαλος από νότια και νοτιοδυτικά. Από 17:00 έως 18:30 διεξάγεται επίθεση από γερμανικά καταδιωκτικά, Βομβαρδιστικά Καθέτου Εφόρμησης και μαχητικά ως προς την ανακούφιση των στρατευμάτων μας, με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η συνεννόηση με τους πιλότους μέσω οπτικών σημάτων και φωτοβολίδων λειτούργησε καλά. Μετά την επίθεση παρεδόθησαν 25 περίπου πολίτες υπό την αρχηγία ενός αστυνομικού, που βρίσκονται μπροστά από τις γραμμές μας. Κατόπιν διαταγής του επισημηναγού Schulz εκτελέστηκαν όλοι. Ο αντίπαλος είχε πλέον απωλέσθη το ηθικό προς περαιτέρω επιθέσεις. Η νύχτα κύλησε χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

5η ημέρα- 24.5.41- Το πρωί εμφάνιση ενός Vickers- Wellington, που προσπέρασε τη θέση μας. Το πρωί, μεσημέρι και βράδυ δραστηριότητα Πυροβολικού του εχθρού. Το πρωί πλησίασε ο αντίπαλος από δυσμάς, έως τα 200 μ. Ένα απόσπασμα Κρούσης υπό τον ανθυποσημηναγό Molsen, υποστηριζόμενο από τα καλοζυγισμένα πυρά του 9ου λόχου, αιφνιδίασε τον αντίπαλο και τον ανάγκασε να τραπεί φυγή. Έμειναν πίσω 25 νεκροί Άγγλοι. Δικές μας απώλειες: 3 νεκροί. Από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, ο αντίπαλος πλησίαζε μόνο σπάνια το δυτικό πεδίο μάχης. Το απόγευμα υποστήριξη από 4 Βαριά Βομβαρδιστικά. Κατόπιν της απομάκρυνσης των αεροσκαφών ξεκίνησε το Πυροβολικό να βάλει εκ νέου και σταμάτησε μόλις κατά την έλευση της νύχτας. Τη νύχτα μικρής κλίμακας αγιμαχίες σε όλα τα μέτωπα.

6η ημέρα- 25.5.41- Τις πρώτες πρωινές ώρες εμφάνιση ενός Vickers-Wellington, που προσπέρασε τη θέση μας. Το πρωί μεσημέρι και βράδυ δραστηριότητα ελεύθερων σκοπευτών και Πυροβολικού του εχθρού.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού επέκταση του Τομέα Δρόμος- Θάλασσα στα 300 μ, στο δυτικό μέτωπο, με στόχο την άρτια προστασία της αριστερής πτέρυγας του 11ου λόχου στο σημείο αυτό.

Κενό στην περιμετρική άμυνα του νότιου μετώπου. Η αριστερή πτέρυγα του 9ου λόχου βρίσκεται σε δεινή θέση. 400 περίπου μ. προς ανατολάς και πίσω, η θέση του 14ου λόχου.

Κατά το βράδυ αυξάνεται η ένταση των εχθρικών πυρών, ιδιαίτερα στο νότιο μέτωπο, ωστόσο ο αντίπαλος πλησιάζει μόνο έως 600 μ.

7η ημέρα-26.5.41- Ελεύθεροι σκοπευτές, δραστηριότητα Πυροβολικού του εχθρού τις πρωινές ώρες, μεσημέρι και βράδυ. Κατά τις 11:30 επιθέσεις εχθρικών τεθωρακισμένων εναντίον του ανατολικού μετώπου. Ένα άρμα μάχης καταστράφηκε από αντιαρματικό, η ακολουθούμενη επίθεση τυφεκιοφόρων σταματάει από τα πυρά όλων των όπλων.

Το μεσημέρι εμφάνιση 2 εχθρικών αεροσκαφών, προβαίνοντας στη ρίψη δοχείων εφοδιασμού, ένα τμήμα των οποίων έπεσε στην απαγορευμένη ζώνη. Το βράδυ αύξηση της έντασης πυρών. Δραστηριοποίηση τυφεκιοφόρων, άνευ εκδήλωσης επίθεσης. 2 δοχεία εφοδιασμού του εχθρού μεταφέρθηκαν από τη νεκρή ζώνη, από απόσπασμα Κρούσης του 9ου λόχου.

Οι απώλειες μεταξύ αξιωματικών αυξάνονταν από μέρα σε μέρα και έχει ήδη αρχίσει η αισθητή έλλειψη σε ικανούς διοικητές.

Το Πυροβολικό μας, που έως τώρα είχε καθημερινά επιδείξει επιτυχίες, έπρεπε εξαιτίας έλλειψης πυρομαχικών να περιορίζει όλο και περισσότερο τη δραστηριότητα αυτού. Το μεγαλύτερο μέρος των πυροβολητών βρίσκεται πρώτη γραμμή με καθήκοντα τυφεκιοφόρων προστασίας.

8η ημέρα- 27.5.41- Από 5:00 έως 6:30 βολές Βαρύ Πυροβολικού του εχθρού, εν συνεχεία επίθεση στα ανατολικά από 3 τεθωρακισμένα, που τα ακολουθούν τυφεκιοφόροι του εχθρού σε 2 κύματα. 2 άρματα μάχης καταστράφηκαν από αντιαρματικό, ένα χτυπήθηκε και υποχώρησε. Ο αντίπαλος κατόρθωσε να διεισδύσει από την αριστερή πτέρυγα, η εν λόγω εισβολή όμως καθηλώθηκε και κατέρρευσε. Ο εχθρός υπέστη βαριές απώλειες. Ένα Βαρύ Πολυβόλο του 9ου λόχου, που έβαλλε από υπερυψωμένη θέση, ματαιώνει εν συνεχεία κάθε πρόθεση επίθεσης. Ο εχθρός έχει νικηθεί και οπισθοχωρεί. Το πυροβολικό του εχθρού αρχίζει εκ νέου να βάλλει με βαριές οβίδες εναντίον των θέσεων μας. Ο αντίπαλος επιτίθεται από νότια στο Ύψωμα με το Παρεκκλήσι, νωρίς το απόγευμα. Η επίθεση σταματάει στα 400 μ.

9η ημέρα- 28.5.1941- Κατά τις 01:00, ο αντίπαλος εκδηλώνει εκ νέου επίθεση στο Ύψωμα με το Παρεκκλήσι. Η επίθεση αποκρούεται. Ο εχθρός υποχωρεί και φθάνει अपαρατήρητος στον κενό χώρο μεταξύ 9ου και 14ου λόχου και τοποθετείται εκεί. Στις 02:30 επιχειρεί ο 9ος λόχος μια αντεπίθεση προς Νότο, που αποτυγχάνει. Μια ακινητοποιημένη περίπολος παραμένει, μέχρι το απόγευμα, 600 μ. μπροστά από τη γραμμή μας.

Κατά τις 4:00 προελαύνει ο εχθρός έως το αρχηγείο του τάγματος και το νοσοκομείο, κατατροπώνεται έπειτα από αντεπίθεση του επιτελείου και αιχμαλωτίζεται. Ένα τμήμα των Άγγλων φωλιάζει στην περιοχή της διακλάδωσης του δρόμου και από το σημείο αυτό προκαλεί στο τάγμα, μέσω καλοζυγισμένων πυρών ελεύθερων σκοπευτών, σημαντικές απώλειες μεταξύ αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών. Σημειώθηκαν 3 επιχειρήσεις αποσπασμάτων Κρούσης του 9ου και 11ου λόχου, όπου μάλιστα κατά την τελευταία επιχείρηση μεταφέρθηκε αντιαρματικό πυροβόλο, έχοντας μικρή επιτυχία και οδηγώντας σε μεγάλο αριθμό απωλειών.

Κατά τις 14:00 ρίψη ανεφοδιασμού από Ju 52, ο οποίος μπόρεσε να συλλεχθεί από το επιτελείο μόλις τη νύχτα.

Η ζώνη υπεράσπισης γίνονται ολοένα και πιο αραιή, σε όλα τα σημεία παρουσιάζονταν κενά, που δεν μπορούσαν πλέον να καλυφτούν. Ο σημναγός Wiedemann τραυματίστηκε, 2 επικεφαλής λόχου (υποσημναγοί Pabst και Begemann) σκοτώθηκαν, ένας επικεφαλής (υποσημναγός Paul) τραυματίστηκε σοβαρά, ένας ακόμα αξιωματικός (ανθυποσημναγός Molsen) σκοτώθηκε.

Το μεσημέρι και ώρα 14:00, η Ομάδα Wiedemann διέθετε 3 αξιωματικούς: (τον επισημναγό Schulz, ανθυποσημναγό Klitzing και τον ανθυποσημναγό Kuehl).

Παρόλα αυτά κρατήθηκε η πρότινος θέση, στη συγκεκριμένη περιοχή αδύναμου χαρακτήρα ασφάλιση.

10η ημέρα- 29.5.1941- Το ξημέρωμα ξεπρόβαλε ο εχθρός από την περιοχή, προέλασε μέσω ανατολικού μετώπου και κατόρθωσε να επιστρέψει στις γραμμές αυτού με λιγοστές απώλειες και από τις δύο πλευρές απώλειες.

Τις πρωινές ώρες σημειώθηκαν βολές Βαρύ Πυροβολικού και Βαριών Ολμοβόλων. Κινήσεις στο νότιο μέτωπο επιτρέπουν το συμπέρασμα, ότι ο εχθρός ή έχει αναδιοργανωθεί ή υποχωρεί.

Εναντίον μιας επίθεσης στο νοτιοανατολικό μέτωπο θα μπορούσαμε να προβάλουμε αντίσταση μόνο κάτω από δυσκολότερες προϋποθέσεις. Υπήρχε έλλειψη ανδρών.

Κατά τις 13:00 ρίψη ανεφοδιασμού από Ju 52, ο οποίος έπεσε στην απαγορευμένη ζώνη.

Κατά τις 12:00 έγιναν από δυσμάς αντιληπτά πυρά γερμανικών τυφεκίων και οπλοπολυβόλων, εκτοξεύονταν επίσης άσπρες φωτοβολίδες. Παρόλα αυτά, η κατάσταση παραμένει ασαφής, επειδή ο εχθρός διέθετε δικά μας όπλα και φωτοβολίδες. Κατά τις 13:00 διέσπασαν τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα (μοτοσικλετιστές 55), με δύναμη μιας διμοιρίας, τις γραμμές έως το δυτικό μέτωπο. Σύντομα, ακολούθησε το Πυροβολικό Αλεξιπτωτιστών και Ορειβατικό Πυροβολικό, τα οποία έλαβαν θέση και άνοιξαν πυρ εναντίον εχθρικών θέσεων. Οι εχθροπραξίες μεταξύ γερμανικού και εχθρικού Πυροβολικού διήρκησαν όλη την ημέρα. Ο εχθρός βρίσκεται μόνο στα ανατολικά και στα νοτιοανατολικά.

Κατά τις 18:00 μετέβη ο ανθυποσηναγός Kuehl στον αντιπτέραρχο Student, ο οποίος βρίσκονταν στο Ρέθυμνο, έλαβε διαταγές και έδωσε αναφορά σχετικά με τις 10 ημερών εχθροπραξίες.

Το βράδυ ενίσχυσαν τμήματα μοτοσικλετιστών την εμπροσθεν γραμμή μας.

11η ημέρα- 30.5.1941- Με το ξημέρωμα ξεκίνησε το αγγλικό Πυροβολικό, αντιαρματικά και ολμοβόλα να βάλουν.

Κατά τις 7:00 πέρασαν οι μοτοσικλετιστές, υποστηριζόμενοι από 2 γερμανικά τεθωρακισμένα και υπό την προστασία του Πυροβολικού, στην επίθεση και κατατρόπωσαν τον αντίπαλο, ο οποίος σύντομα υποχώρησε ατάκτως.

Πριν την έναρξη της επίθεσης εμφανίστηκε ο αντιπτέραρχος Student στις εμπροσθεν γραμμές, με σκοπό να καταστεί αυτόπτης μάρτυρας της εν λόγω επίθεσης. Αργότερα, επισκέφτηκε τους τραυματίες στρατιώτες και αυτούς στις εμπροσθεν γραμμές και εξέφρασε την αναγνώρισή για τη γενναία στάση αυτών.

Η διοίκηση του Wiedemann ήταν κυρίως μετά τις 2 πρώτες ημέρες μαχών μη ενιαία, μη αποφασιστική και αντιφατική. Ήταν επακόλουθο μιας επικρατούσης διαφοροποίησης σε θέματα διοίκησης μεταξύ του επισμηναγού Schulz και σμηναγού Wiedemann. Η εμφάνιση, προκαλώντας ηρεμία και σιγουριά, του υποσμηναγού Pabst έσωσε πολλάκις την κατάσταση, ιδιαίτερα το βράδυ της 22.5.1941. Ιδιαίτερα, οι διαταγές και απόψεις του επισμηναγού Schulz έρχονταν διαρκώς μεταξύ τους σε αντίφαση και αποθάρρυναν τη διάθεση των γενναίων μαχόμενων στρατιωτών. Εξαιτίας της απαισιοδοξίας, την οποία ο επισμηναγός Schulz μετέδιδε κάποιες φορές, ήταν η διάθεση, ιδιαίτερος στο εσωτερικό της θέσης, πολύ καταθλιπτική, ενώ στις θέσεις του μετώπου υπήρχε διαρκώς η θέληση να κρατήσουν και η πίστη για ενίσχυση των δυνάμεων. Μόνο λόγω της ηρεμίας και σιγουριάς, την οποία κατείχε ο σμηναγός Wiedemann και τη μετέδιδε στους στρατιώτες, παράμεινε στο εσωτερικό της θέσης η πίστη της Ομάδας Κέντρο ως προς την τελική νίκη.

Επίσης, έλλειπε στο στράτευμα στην εμπροσθεν γραμμή η παρουσία των διοικητών. Μόνο ο σμηναγός Wiedemann εμφανίστηκε στα τμήματα της εν λόγω θέσης.

Σελίδες 18-21 (μετάφραση)

Ομάδα Schulz (εφεδρείες Συντάγματος)

Το τάγμα Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα με το επιτελείο, τη διμοιρία Επικοινωνιών και 2 λόχους, εκ των οποίων ο 1ος λόχος Ομάδας Wiedemann και ο 2ος λόχος Ομάδας Κροη, τέθηκαν στις διαταγές του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών για την επέμβαση στην Κρήτη.

Το τάγμα Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα με τον υπαγόμενο 2ο λόχο/ 2, 1 διμοιρία του 14ου λόχου και 1 του 13ου λόχου είχε ως αποστολή να ελευθερώσει τον χώρο μεταξύ Ομάδας Wiedemann και Ομάδας Κροη, ανατολικά του Πλατανιά και δυτικά του αεροδρομίου, για το επιτελείο του Συντάγματος.

20.5.1941 Ώρα αναχώρησης για το τάγμα με Πολυβόλα με 1 διμοιρία 13ου λόχου: 13:30 στην Τανάγρα. Η απογείωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο. Στο ύψος περίπου του αεροδρομίου περιέπεσαν τα αεροσκάφη σε ισχυρής έντασης πυρά άμυνας. Ένα αεροσκάφος του 13ου λόχου καταρρίφτηκε φλεγόμενο.

Η ρίψη πραγματοποιήθηκε, στις 15:47, στη σωστή θέση, άνευ προστασίας καταδιωκτικών. Κατά τη ρίψη αυτή διαπιστώθηκε και κατόπιν επιβεβαιώθηκε ότι ο 2ος λόχος 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών δεν είχε ριχθεί. Το επιτελείο του τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα ρίχθηκε ως εκ τούτου με 3 αεροσκάφη, άνευ προστασίας καταδιωκτικών και χωρίς τον 2ο λόχο/ 2, στις καταλαμβανόμενες από τον εχθρό θέσεις. Η ομάδα του επισμηναγού Schulz μπόρεσε, εξαιτίας των σφοδρών εχθρικών πυρών άμυνας, να συγκεντρωθεί με καθυστέρηση. Ο χώρος συγκέντρωσης ήταν ο προβλεπόμενος ως διοικητήριο Συντάγματος χώρος. Η σύνδεση με το επιτελείο Συντάγματος μέσω περιπόλων κατέστη ανεπιτυχής.

Κατά τις 21:00 συγκεντρώθηκε στην ομάδα επισμηναγού Schulz το μεγαλύτερο μέρος του Επιτελείου αυτού και 1 ομάδα του 13ου λόχου άνευ οπλισμού.

Κατά τις 22:30 πραγματοποιήθηκε επαφή με τον υπασπιστή του Συντάγματος και ως εκ τούτου εντοπίστηκε το απόσπασμα 1ου λόχου, το οποίο είχε ριχθεί στον χώρο του σμηναγού Wiedemann.

Η Ομάδα Schulz υποχώρησε προς δυσμάς και προχώρησε, τη νύχτα της 20. προς 21.5.1941, με δύο ομάδες προστασίας στην ασφάλιση της μαχόμενης πριν το Ρέθυμνο Ομάδας Wiedemann, από τα ανατολικά στη γέφυρα του Πλατανιά.

Στις 20.5.1941, κατά τις 22:30 ανέλαβε ο επισμηναγός Schulz, κατόπιν αναφοράς του υπασπιστή Συντάγματος ότι ο διοικητής του Συντάγματος ήταν αγνοούμενος, τη διοίκηση του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.

Στις 21.5.1941, κατά τις 5:00 σημειώθηκε επαφή με την Ομάδα Wiedemann. Η εν λόγω ομάδα βρισκόταν σε θέση άμυνας στα Περιβόλια, έχοντας δημιουργήσει περιμετρική ζώνη υπεράσπισης. Το επιτελείο του τάγματος με Πολυβόλα και τα υπόλοιπα τμήματα του 1ου λόχου υπήχθησαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Ομάδα Wiedemann ως ομάδες τυφεκιοφόρων και ομάδες με πολυβόλα.

Εχθροπραξίες: Ο εχθρός επιτέθηκε 6 περίπου φορές με ισχυρές δυνάμεις, κατά το χρονικό διάστημα από 20. έως 30.5.1941. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 21.5.1941 και αποκρούστηκε αμέσως. Η δεύτερη εκδηλώθηκε στις 22.5.1941 και ώρα 17:00 από τα νοτιοανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά. Η δύναμη του εχθρού ανέρχεται περίπου στο 1 τάγμα. Κατά τις 18:40 θεωρήθηκε η επίθεση ως έχοντας αποκρουστεί, στις 19:00 άρχισε ωστόσο εκ νέου και με μεγάλη σφοδρότητα. Η γραμμή από τα νοτιοανατολικά μέχρι τα πρώτα σπίτια της εξόδου των Περιβολιών έπρεπε να ανακαταληφθεί. Η αντίσταση ήταν τόσο ισχυρή, με αποτέλεσμα η επίθεση να

αναχαιτιστεί στις 21:40 και η θέση στα νοτιοανατολικά να ανακαταληφθεί νωρίς το πρωί.

Στις 26.5.1941 κατά τις 9:45 πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας επίθεση από το Πυροβολικό του εχθρού εναντίον γραμμής μας στα ανατολικά. Η επίθεση αποκρούστηκε σθεναρά. Συμμετείχαν στην επίθεση 2 τεθωρακισμένα, εκ των οποίων το ένα τέθηκε εκτός μάχης.

Στις 27.5.1941 και ώρα 4:45 σημειώθηκε εκ νέου σφοδρή επίθεση του εχθρικού Πυροβολικού από τα ανατολικά, υπό την προστασία τεθωρακισμένων. Τα 4 επιτιθέμενα τεθωρακισμένα τέθηκαν από την πυροβολαρχία Thorbecke και μια διμοιρία του 14ου λόχου/ 2 εκτός μάχης. Η επίθεση θεωρήθηκε ότι αποκρούστηκε κατά τις 7:00.

Στις 28.5.1941 πραγματοποιήθηκε ισχυρής κλίμακας εχθρική επίθεση, από τις 2:00 έως τις 6:00. Η επίθεση αποκρούστηκε.

Εχθρός: Απέναντι στην Ομάδα Wiedemann βρίσκονταν Αυστραλοί, Έλληνες και ένοπλοι πολίτες. Υποτιθέμενη δύναμη των Αυστραλών 2 τάγματα, δύναμη των Ελλήνων και πολιτών άγνωστη.

Όπλα του εχθρού: Πυροβόλα 7,5 και 10,5, αντιαρματικά, Βαριά Ολμοβόλα, Βαριά και Ελαφρά Πολυβόλα, καραμπίνες, εκ των οποίων διαπιστώθηκαν, αναντίρρητα, γερμανικά όπλα και πυρομαχικά.

Ανεφοδιασμός και κατάσταση πυρομαχικών: Εξαιτίας της σε μεγάλο βαθμό επαφής με τον εχθρό, η κατάσταση πυρομαχικών ήταν τη 2η ημέρα κρίσιμη. Η ρίψη πυρομαχικών, στις 23.5, μέσω αεροσκαφών ανακούφισε την κατάσταση, κυρίως όμως βοήθησαν οι κυλιόμενες και διαρκείς επιθέσεις των αεροπλάνων μας, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας εξοικονομούνταν πυρομαχικά, με αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί αργότερα μια αισθητή έλλειψη.

Η επόμενη ρίψη πυρομαχικών έλαβε χώρα την 8η και 9η ημέρα. Ένα μέρος αυτών και των όπλων έπεσε σε περιοχές του εχθρού, επειδή δεν ρίχθηκαν κάποια δοχεία στις προβλεπόμενες θέσεις. Η λήψη αυτών δυσκολευόταν λόγω των εχθρικών πυρών, που ρίχνονταν αμέσως στις θέσεις ρίψης και από το γεγονός ότι η δική μας προστασία μέσω καταδιωκτικών έπαυσε από πολύ νωρίς. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί, ότι τα αεροσκάφη Me 110, Ju 87 και Ju 88 δραστηριοποιήθηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα και με μεγάλο όφελος για τα στρατεύματά μας στις επίγειες μάχες. Η 2η πυροβολαρχία, η οποία είχε, ως η μοναδική πυροβολαρχία του σώματος, εξοπλιστεί με πυροβόλα 10,5, ανεφοδιάστηκε με πυρομαχικά 7,5.

Κατάσταση επισιτισμού: η εξασφάλιση σίτισης για το στρατεύμα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι μονάδες του 2ου Συντάγματος έφεραν μαζί τους είδη σίτισης, μόνο για μια ημέρα. Ο πρώτος ανεφοδιασμός πραγματοποιήθηκε την 8η ημέρα, με αποτέλεσμα το στρατεύμα να πρέπει να ανταπεξέλθει για 6 ως 7 ημέρες, άνευ ανεφοδιασμού.

Επικοινωνία: το τάγμα είχε επικοινωνία μόνο με την ομάδα του επισμηναγού Kroh, σημειώνονταν τακτικά, με αποτέλεσμα αμφοτέρες ομάδες να είναι ενημερωμένες αναφορικά με τη κατάσταση. Η επικοινωνία με το σώμα δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή δεν επαρκούσαν τα υφιστάμενα μέσα.

Επικοινωνία με τους πιλότους μέσω οπτικών σημάτων: τα εν λόγω σήματα σημειώθηκαν σύμφωνα με τις εντολές και κατά ορθό τρόπο, λήφθηκαν από τα αναγνωριστικά, με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη να μπορούν να διακρίνουν τις γραμμές

μας. Μολονότι είχε γνωστοποιηθεί, μέσω σημάτων και των γραμμάτων «Πυροβολικό 10,5», η κατάσταση έκτατου ανάγκης της 2ης πυροβολαρχίας, η ρίψη πυρομαχικών σημειώθηκε μόλις μετά από 8 ημέρες, χωρίς ωστόσο οβίδες των 10,5, αλλά των 7,5, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή της πυροβολαρχίας Thorbecke, τις τελευταίες 2 ημέρες, σε επίγειες μάχες λόγω έλλειψης πολεμοφοδίων.

Απώλειες: εξαιτίας των μη συγκεντρωτικών προσεδαφίσεων και στις θέσεις του εχθρού καθώς και της έλλειψης προστασίας από καταδιωκτικά κατά τη ρίψη, το στράτευμα είχε εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος απώλειες. Στην Ομάδα Wiedemann παρουσιάστηκαν μεγαλύτερες απώλειες σε αξιωματικούς, με αποτέλεσμα οι λόχοι να μη διαθέτουν, λίγο πριν το πέρας των εχθροπραξιών, καθόλου αξιωματικούς.

Η θέση μπόρεσε να κρατηθεί, εναντίον ενός ισχυρότερου εχθρού, για 9 ημέρες εξαιτίας της εξαιρετικά καλής ρίψης πυρών, του έξοχου ηθικού του στρατεύματος, το οποίο δεν υποχώρησε κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών και της άρτιας υποστήριξης από τις αεροπορικές δυνάμεις.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ